

Waterpomp en rosmolen klinken weer in Wapenveld



Theatergezelschap BOT brengt de boerderij met klanken en liederen over het boerenleven in de sfeer van vroeger.



QUIRIJN VISSCHER

Alles moest bij het oude blijven in de boerderij uit 1898 van de familie IJzerman in Wapenveld. Geen moderne fratsen, luidde de wens van wijlen boer IJzerman. Diens kinderen beloofden hem plechtig in de naoorlogse jaren nooit te zullen huwen. Eveneens in zijn geest bleven ze apparaten afzweren. Na het overlijden in 2010 van de allerlaatste dochter, Dina, werd het ineens stil. Maar deze week klinkt weer geluid op Erve IJzerman, de hoeve waaraan de moderne tijd voorbij ging.

Muziektheatergroep BOT voert hier namens productiehuis Oost-

Nederland 'Het geluid van het erf op met liederen en boerderijgeluiden. Hoe klinkt het draaien van de inpandige rosmolen, het werken met oude gereedschappen en zelfs het roeren in koffiekopjes in schafttijd?

Heel Wapenveld is nieuwsgierig. De dorpsbewoners kwamen maar zelden verder dan de voordeur, vertelt Tomas Postema van BOT. "We proberen de ziel van deze boerderij op te halen, te luisteren naar haar verhaal."

In Erve IJzerman waant de bezoeker zich in de vooroorlogse tijd. Er is geen wc, maar een gemak. In de hal staat een waterpomp en er zijn gescheiden meiden- en knechtenverblijven. Geen telefoon. Geen ijskast. Wel een eenwieler, ergens onder een dikke laag stof in de paardestal.

"Het is goed zoals het nu is, dat moet hun drijfveer zijn geweest", vermoedt Geert Jonkers. Als 'audiomachinist' maakt Jonkers de analoge machines die originele ritmes en geluiden maken. Daarmee brak BOT in 2009 door op Oerol.

De leden van de familie IJzerman waren geen gierigaards, eerder bewust levende mensen. Zelfvoorzienend. Ze verplaatsten zich met paard en wagen. Principieel bleken de kinderen van boer IJzerman ook. Een van hen trouwde toch. De onterving liet niet lang op zich wachten.

De huidige erfgenamen willen van de hoeve een museum maken. Van woensdag tot en met Open Monumentendag, komende zaterdag, brengt BOT de boerderij nog nadrukkelijker in de sfeer van vroeger met klanken en liederen over het onwrikbare ritme van het boerenleven.

Informatie: www.hetgeluidvan.nl